

Cypress Cove Nudistresort, Kissimmee, Orlando, Florida, USA

November 2014

Vores første tur til USA gik til naturistparadiset Cypress Cove Resort I Florida.

Inden afrejsen ansøgte vi om Esta, en obligatorisk rejsetilladelse via Den amerikanske ambassade, og sørgede for at have udvidet rejseforsikring gennem vores forsikringsselskab, for det blå rejsekort er ikke dækkende i USA. Vi købte flyrejsen over nettet og rejste med Norwegian. Prisen var 8900 for to personer. Vi mellemlandede i Oslo, men næste år flyver Norwegian direkte fra København-Orlando. Flyveturen fra Oslo-Orlando tager 9 timer. Inden ankomsten til Orlando skal et spørgeskema udfyldes, hvor det er vigtigt at svare nej til, at man medbringer madvarer. Dette skema skal afleveres og Esta vises i Emigration i lufthavnen, hvor man bliver fotograferet og ens fingeraftryk bliver taget, før man bliver lukket endeligt ind i landet.



I lufthavnen hentede vi den bil, vi havde lejet i udlejningsselskabet Dollar. Det kan være en god ide på forhånd at planlægge køreturen udenom betalingsvejene. Vi havde udfordringer, fordi vi ikke havde aftalte penge, da vi skulle ud af en betalingsvej og var heldige, at en venlig amerikaner forærede os en mønt til at komme videre. Via GPS på telefonen var det nemt at finde vej til Pleasant Hill Road, Kissimmee, hvor campingpladsen ligger.

Vi bestilte opholdet på campingpladsen via deres hjemmeside www.cypresscoveresort.com. Der kan flere oplysninger indhentes, men vi gav 9975 kroner for 14 overnatninger og havde udgifter til morgenmad og middagsmad inklusiv vin i restauranten på 4700 kroner.



Som billederne måske viser, består pladsen af to store swimmingpools med en græsplæne imellem med rigeligt af liggestole. Den ene pool er et 25 meters svømmebassin, det andet et 30 meters badebassin. Der er en pool restaurant, to udendørs jacuzzier, hvoraf det ene er overdækket. Der er tennis-, golf-, petanque-baner og bordtennisborde m.m. med fri og gratis adgang til at deltage på lige fod med fastlæggerne.

Der er en stor, men alligevel hyggelig restaurant, hvor det er en god ide at bestille bord, når man ankommer, men så er man også sikker på at få plads. Restauranten har rimelige priser og maden er velsmagende. Restauranten har åben torsdag, fredag, lørdag og mandag. Efter maden er der levende musik og dans eller underholdning af en eller anden form. Torsdag aften er der fx nude-aften, hvor man honoreres med en gratis drink, hvis man er nøgen. Men alle aftener er man velkomne til at være nøgen i restauranten.

Pladsen er meget naturskøn. Fastlæggerne, der er ca. 350 sommerhuse og 350 mobil-homes, gør meget ud af deres haver, som alle fremstår frodige og velplejede. Pladsen ligger ud til en sø, Brown Lake, som det dog ikke kan anbefales at bade i, men hvor der kan sejles med vandcykel og hvor der er bålplads m.m.

Ved indgangen er der døgnet rundt en portvagt, og der er en høj mur rundt om hele pladsen. Den ses ikke indefra. Pladsen er så stor, at det næsten er som at være i en lille by med mulighed for at gå ture eller løbe i gaderne. En tur rundt er ca. 4 km. Der er reception, en eksklusiv tøj-butik, en frisør og et bibliotek.

Stemningen på pladsen er afslappet og imødekomende. Turister og fastlæggere er smilende og snakkesalige. Alle taler med alle. Personalet er venligt og samtidig diskret. Alderen er 45+. De fleste er ægtepar, og der er næsten ingen børn, men en del hunde. Der er fred og ro og ingen trængsel.





Alt fungerede perfekt. Lige fra det gratis wifi til rengøring af værelserne og åbningstider. Fx fik vi ved ankomsten udleveret et nøglearmbånd, som kunne bruges både til værelsesdøren og overalt til betaling både i forretningerne og restauranterne, så man ikke behøvede at gå rundt med kontanter. Det er meget praktisk, når man ingen lommer har.

Nøgenhed er tilladt overalt, men den er samtidig frivillig. Det betyder fx, at i restauranten møder nogen par helt nøgne op, andre er delvist påklædte og atter andre er fuldt påklædte.

Vi kan varmt anbefale et ophold her. Det er et slaraffenland for naturister. Hvis der er interesse for det, vil vi, næste gang vi rejser derover undersøge om der er andre herindefra, der vil med.

Kærlig hilsen Bjørn og Henriette

